

“DE GROENE AVEREESTER”

Uitgave:

Volkstuinvereniging "Avereest"



Voorjaar 2019

37ste jaargang

Colofon:

Ingeschreven bij de Kamer van **Koophandel** onder nummer 40059716

Bankrekeningnummer (Rabobank) **NL93RABO 0312951906**

Contributie per jaar: €7,00

Pacht per are €16,00

Inschrijfgeld €5,00

Borg €15,00

Samenstelling bestuur:

Voorzitter : Aliejenne Beumer, 06 19843250
j.a.beumer@gmail.com

Secretaris: Marja Koldenhof, 06 15476755 / 0523 615930
jjmkoldenhof@hotmail.com

Penningm. : Jan Siegers, , 06 43234683
j.siegers1@home.nl

Daan van den Bosch
tuintjeandebalk@gmail.com 06 49392673

Hidde Hazekamp, 0523 614299
gh.hazekamp@gmail.com

Hilda van der Heyden, 0523 612377 / 06 45311121
vanderheydenjos@hotmail.com

Jan Vogelzang, de Grutto 6, 0523 615114 / 06 13177104
janvogelzang@home.nl

Toewijzing tuinen : Albert Mager 615772

Kascommissie:

Harrie ten Brinke

Dries de Bruin, de Praam 92 610401

Harrie ten Brinke

Reserve kascommissie: ?

Website: www.tuinverenigingavereest.nl

Redactie

Willem de Boer, 612767
willemdeboer@kpnplanet.nl

Klaasje Niks, 614962
niks@t-mobilethuis.nl

Tineke Poortman, 614182
tinekepoortman@gmail.com

Van de redactie



Wanneer u dit leest, is het voorjaar alweer begonnen. Elke tuinder is al weer druk bezig zijn of haar tuin in orde te brengen. De bomen lopen weer uit, bloemen zie je alom, maar daar blijft het niet bij.

Want waar is het sein gebleven voor de grote schoonmaak? Weg met het stof van de winter. Maar gebeurt het nog wel? Nog niet zo lang geleden ging de hele boel naar buiten. De mattenklopper roffelde driftig op de kleden en matrassen. De stoelen en tafel naar buiten. Met emmers, groene zeep en bussen vim ging de huisvrouw samen met het hele gezin ramen, deuren, keuken en slaapkamer te lijf. De ragebol ving de spinnenwebben weg. Ook de koestal werd uitgemest, muren schoongeborsteld, gewit en onderaan de muur een zwarte

laag verf.

Kom daar nou nog eens om.

Weer terug naar het heden. We zullen het nog maar even niet over het KLIMAATACCOORD hebben.

Dat komt nog wel.

:

Aliejenne Beumer, (is voorzitter geworden)

Marja Koldenhof, (is onze nieuwe secretaris geworden)

Daan van den Bosch (vertegenwoordigt Balkbrug en woont ook in Balkbrug.)

Albert Mager is afgetreden als voorzitter, maar blijft beschikbaar voor o.a. het aanwijzen van tuinen aan nieuwe leden, en hulp in de vlindertuin.

Het is super dat de redactie aangevuld is met twee nieuwe medewerkers, te weten

Klaasje Niks en **Tineke Poortman**.

Helaas moest Inge van Marle afhaken wegens te drukke werkzaamheden en studie.

Nog van harte bedankt Inge, dat je een aantal jaren je medewerking hebt verleend.

Het bestuur kan tevreden zijn met het aantrekken van drie nieuwe bestuursleden. Egbert Docter treedt af.

Hij vertegenwoordigde Balkbrug

Prachtig dat het bestuur compleet is en de redactie nu uit drie medewerkers bestaat. Het is te hopen dat ze zich gauw thuis voelen in hun nieuwe functies.

In dit nummer stellen ze d.m.v. een foto en een (korte) levensbeschrijving zich voor.

De redactie wenst elke tuinder een goed tuinjaar 2019 toe

**DE AARDAPPELEN MOETEN DIT JAAR AAN DE NOORDKANT VAN UW
TUIN WORDEN GEPOOT**

Voorzitter Albert Mager opent de jaarvergadering 2018

Hallo beste collega tuinders,



Hallo beste collega tuinders,

Goed dat jullie de moeite hebben genomen om naar de jaarvergadering te komen !

Uiteindelijk moet er het een en ander geregeld worden, en iedereen moet zijn zegje kunnen doen. Je kunt met vragen natuurlijk altijd bij het bestuur terecht, maar een keer per jaar moeten we elkaar in de ogen kunnen kijken.

Het was me het jaartje wel, record na record werd verbroken, zowel in warme dagen als op het gebied van te weinig neerslag.

Die records hebben betrekking op de tijd dat De Bilt alles noteerde, dat is volgens mij zo'n dikke honderd jaar het geval, maar er is een historicus, Jan Buisman, heeft een standaardwerk geschreven "**Duizend jaar wind en water in de lage landen**". Hij baseert zich hierin op gebeurtenissen die zijn opgetekend in historische geschriften uit gemeente archieven en kerken en verhalen die van generatie op generatie zijn doorverteld.

Daaruit blijkt dat het jaar 1540 wat te boek staat als het, **zonnejaar**, nog steeds de kroon spant op het gebied van warmte en droogte. Het was toen zo droog en zo lang dat de koeien dood gingen aan gebrek aan water, dat heel Europa hierdoor geteisterd werd blijkt uit het feit dat men in Parijs met droge voeten van de ene oever van de Seine naar de andere kon lopen. Zo doet het gezegde, er is niets nieuws onder de zon, nog steeds opgeld.(=populair)

Maar ondanks de warmte moet ik toch vaststellen dat we een mooi jaar hebben gehad, er groeide veel, zeker als je zo nu en dan iets water toevoegde, ik moet zeggen dat ik nog niet vaak zolang vers uit de tuin gegeten heb.

De warmte heeft de vrijwilligers er ook niet van weerhouden de handen flink uit de mouwen steken, naast de normale werkzaamheden hebben ze ook nog de bouw van een groter schuurtje op de vlindertuin kunnen realiseren.

We hebben met subsidie een groter schuurtje gebouwd, het bestaande was niet groot genoeg was omdat er steeds meer activiteiten vanuit die locatie plaatsvinden, open dag, aardappelverkoop, we bewaren er bollen en knollen in, die niet winterhard zijn enz, enz. Het schuurtje in Balkbrug was ook aan vervanging toe zodat het oude schuurtje met een paar nieuwe planken hier en daar weer jaren mee kan op dat complex.

Al met al vind ik dat er veel werk verzet is door onze vrijwilligers, dat werk kan bestaan uit grasmaaien tot schoffelen, van tuinen afdekken die niet verhuurd zijn tot wieden in de vlindertuin, van pompen onderhouden tot snoeien, het zijn allemaal dingen die moeten gebeuren.

Een ding wil ik even apart benoemen, dat is het feit, dat sommige mensen die zien dat een mede - tuinder in moeilijke omstandigheden verkeert bijspringen en zo een b.v zieke medemens helpen. Ik kan je verzekeren dat dit door de betreffende mensen zeer gewaardeerd wordt. Hoe mooi is het als je iets voor elkaar kunt betekenen.

(Zie voor vervolg volgende pagina)

(Vervolg) Voorzitter Albert Mager opent de jaarvergadering 2018



Een jaar geleden heb ik het gehad over koolrassen die resistent zijn voor knolvoet. Na de witte kool heb ik dit jaar ook de bloemkool uitgeprobeerd en de resultaten zijn prima, de moeite van het proberen waard.

We hebben er dit jaar heel wat leden bij gekregen maar jammer genoeg zijn er aan het eind van het jaar om uiteenlopende redenen ook weer veel opzeggingen. Maar als we volgend jaar- net als in 2018 - het zelfde aantal nieuwe leden kunnen bijschrijven , dan zijn wij tevreden.

Voor de pootardappelen van phytophthora resistente rassen liggen weer intekenlijsten op tafel. Naast de bekende rassen is er weer een nieuw ras bijgekomen (Levante), maar is nog wel beperkt leverbaar. Je kunt in de pauze of na de vergadering de bestelling plaatsen. Vergeet niet je adres, telefoonnummer of mailadres te vermelden. Ik moet ze uiteraard ook weer kwijt kunnen .

De mensen die hier niet aanwezig zijn kunnen mij uiteraard ook bellen . [zegt het voort]

Zoals elk jaar doe ik vanaf hier een oproep om meer hulp om de vereniging draaiende te houden.

Wil je je niet binden aan een vaste tijd, maar ben je wel genegen soms de handen uit de mouwen te steken, geef dan je naam en telefoon nummer op .Wij kunnen je dan bellen of je aan een speciaal project mee wilt doen.

Zoals je op de agenda hebt kunnen lezen, treed ik af als voorzitter. Na zoveel jaren vind ik, dat iemand anders het stokje maar eens moet overnemen. Gelukkig hebben we voor de functie van secretaris een prima kandidaat gevonden: **Marja Koldenhof**. Je kunt daar straks uiteraard over beslissen. Ik had in mijn verslag al geschreven, dat het mooi zou zijn als iemand vanuit de vereniging zich spontaan zou melden. En zie daar: Per mail meldde zich een kandidaat, **Aliejenne Beumer**, oorspronkelijk een Dedemsvaartse. Zij vond zelf, dat ze nog maar korte tijd lid was, maar wilde zich toch kandidaat stellen in het belang van de vereniging.

Ze gaat zich zelf even voorstellen. Egbert Docter treedt ook af. Voor hem heeft **Daan v. d . Bosch** zich beschikbaar gesteld, die gaat in het bestuur de belangen van Balkbrug behartigen.

Vorig jaar hebben we het gehad over het afstoten van het gemeentepark als het leden bestand nog meer zou dalen. Dat is tot nu niet nodig gebleken.



We hebben er dit jaar heel wat leden bij gekregen. Helaas zijn er aan het eind van het jaar om uiteenlopende redenen ook weer veel opzeggingen. Maar als we volgend jaar -net als in 2018- het zelfde aantal nieuwe leden kunnen bijschrijven dan zijn wij tevreden.

Deze hamer hoeft Albert Mager niet meer te hanteren

Toespraak van Jan Siegers (penningmeester) t.g.v. het afscheid van Albert Mager als voorzitter van de tuinvereniging.

Albert ,

Zevenendertig jaar geleden kreeg je, toen de toenmalige voorzitter van de tuinvereniging aftrad, en jij tweede voorzitter was, de voorzittershamer in de handen gedrukt. En nu na al die jaren waarin jij leiding hebt gegeven aan de tuinvereniging, heb je gemeend de voorzittershamer over te moeten dragen.

Het is eigenlijk onvoorstelbaar hoeveel je voor de vereniging betekend en gedaan hebt. Je inzet en betrokkenheid was enorm, voor de bergen werk die je verzet hebt, hebben wij veel waardering en zijn we je veel dank verschuldigd.

Maar buiten het vele werk heb je ons altijd verwonderd met de enorme kennis die je hebt over alles wat er groeit en bloeit, over de vele rassen en soorten die er zijn, over vergeten groentes en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Ook was en ben je heel handig op de het gebied van de houtbewerking. Stille getuigen hiervan, in onze volkstuin, zijn de vernieuwde schuurtjes, de rust en de sterke verhalen bankjes, het eco –toilet, alsook de picknicktafel en het insectenhotel in onze vlindertuin.

Ja en in de vlindertuin, een project wat in 2015 van start is gegaan, zijn ook heel wat uren gaan zitten. En in de pauzes daarvan, op de woensdagmorgen worden er met de groep vrijwilligers heel veel wereldproblemen en andere zaken besproken.

Ook de contacten die je onderhield, eerst met de Gemeente Avereest en later met de Gemeente Hardenberg zijn altijd goed geweest en je hebt ze altijd kunnen overtuigen van de redelijkheid van het ingediende verzoek.

Kortom, Albert, de tuinvereniging Avereest is je veel dank verschuldigd voor alles wat je voor de vereniging gedaan hebt. Gelukkig blijf je je werk als tuin coördinator en vrijwilliger van de vlindertuin voortzetten.

Albert, mede namens alle aanwezigen, bedankt voor de vele jaren die je voorzitter van onze vereniging bent geweest.

26-11-2018

Jan Siegers



Juni

De tunen ligt er prachtig bij
Behalve die van mij
Het gres wodt bij mij glad niet gruun
Wat moet 'k toch met zo'n stomme tuun.
Verkeerde stront, dat zegt mien buurman
Volgens hum wet hij daor hiel veul van
Te veul amoniak in de stront
Is veur gres hiel ongezond.
'k Vreug hum veur mij te goan spitten
Mar hij har 't drok en leut mij zitten
Mar non ik bij hum over de heege kiek
Is zien tuun an die van mij geliek.
Willem Komduur (het hiele jaor rond)

Bestuursmededelingen:



I 
Juni

- De aardappelen moeten dit jaar aan de noordkant verbouwd worden (zie ook elders in dit nummer).
- Dit jaar is de houtwal weer gesnoeid. Vriendelijk verzoek aan de tuinders grenzend aan de houtwal om hier geen rotzooi in te gooien.
- Waar mogelijk zal de houtwal worden voorzien van aanvullende bosschage.

In het kader van het bestrijden van de eiken proces-rups zijn er door een school in Hardenberg vogelhuisjes gemaakt. Via de Gemeente kon je als burger van Hardenberg hiervoor intekenen. Wij hebben als tuinvereniging dit ook gedaan, maar kregen net als anderen slechts één kastje toegewezen. We hebben bij de betreffende school voor praktijkonderwijs via tuinlid mevr. Dozeman tegen een aantrekkelijke prijs er negen bijbesteld. Deze tien nestkastjes zijn afgelopen week opgehangen in de eiken aan het Ommerkanaal.

In het verlengde van de vlindertuin zijn de afgelopen weken door onze vrijwilligers 3 are grond bewerkt. Het is de bedoeling dat er een wandelpad komt richting vlindertuin. Voor een deel is deze inmiddels aangelegd. Tussen het pad en de afscheiding Ommerkanaal zullen binnenkort diverse fruitbomen en bessenstruiken geplaatst worden. Voor alle werkzaamheden in onze volkstuin zijn we nog steeds op zoek naar vrijwilligers. Elke woensdagmorgen zijn wij in de vlindertuin aan het werk. Kom eens kijken, lijkt het iets, geef u dan op als vrijwilliger.

-De bestelde aardappelen kunnen gehaald worden bij 't Hok in de Vlindertuin.

Vanaf half maart, elke woensdagmorgen.

Voor andere tijden eerst Albert Mager bellen. (0523-615772)

NADENKERTJES



- =Zo, dat waren de regels, dan gaan we nu over naar de realiteit
- =Het is niet voor niets dat beleid en debiel uit dezelfde letters bestaan
- =Rust komt van binnenuit, zoek het niet aan de buitenkant
- =Een vriend is iemand, die naar je hand reikt en je hart raakt
- =Tijdreizen doen we al, het is alleen eenrichtingverkeer
- =Kijk niet veelbetekenend, maar beteken veel

- =Beter verwend dan verwaarloosd
- =Een negatieve houding is als een lekke band, je komt er nergens mee tenzij je hem vervangt
- =Beloof niets als je blij bent.
- =Geef geen antwoord als je boos bent.
- =Beslis niet wanneer je verdrietig bent.
- =Beter helemaal gek dan een halve gare
- =Glimlachen is de beste manier om je tanden te laten zien
- =Niemand is perfect, maar sommigen laten het wel heel erg merken
- =Als je vandaag de kop in het zand steekt, knars je morgen met je tanden
- =Geen pech hebben is al mazzel genoeg.

Jan Dijkema schrijft:

Alles draait om de bodem



Het kwartaalblad 'Puur Natuur' van Natuurmonumenten komt in het winternummer met het thema 'Alles over de grond onder onze voeten'. Een goed gepland moment, want in de komende maanden moeten we het weer van de bodem hebben. Het gazon in de tuin, de vaste planten in de border, de gewassen op de akkers en natuurlijk de groenten en fruitbomen in de moestuin, het groeien en bloeien moet allemaal uit die bodem komen. Maar wat weten we eigenlijk over de grond, die we regelmatig omspitten of losmaken, schoffelen en al of niet bemesten. Hebben we enig idee wat zich daar beneden allemaal afspeelt? Van het trio water, lucht en bodem is de laatste vaak het ondergeschoven kindje geweest. Dat is aan het veranderen. De bodem komt steeds meer in het nieuws. Helaas niet altijd positief: bodemdalingen, lage grondwaterstand, verarming en vervuiling van de bodem, de kranten staan er soms vol van. LTO Noord houdt voorlichtingsavonden over het belang van het bodemleven. Wat er zich allemaal onder die grond afspeelt, we gaan er vaak achteloos aan voorbij. Dit artikel kijkt naar de bodemfauna. Voor jou als liefhebber van lekkere en gezonde groente en fruit is dat bodemleven in je tuin belangrijker dan je denkt.

(Vervolg Jan Dijkema schrijft)



Dichtbevolkt ecosysteem

Een gezonde bodem barst van het leven. Vaak onzichtbaar en tegelijkertijd onmisbaar. Het begint met bacteriën. Dat zijn de allerkleinste bodemorganismen. In een theelepel grond kunnen er al een miljard zitten. In diezelfde lepel kom je ook nog zo'n twee kilometer schimmeldraden tegen. Bacteriën en schimmels worden reducers genoemd, ze beginnen met het afbreken van organische stoffen. (zoals compost, blaadjes, takjes e.d.) Wat groter, maar nog steeds niet zichtbaar zijn de eencelligen. Vaak hebben ze mooie namen als raderdier, pantoffeldier of amoëbe. Deze groep eet bacteriën en schimmels, maar ze breken ook organisch materiaal af. Dan komt de grootste groep. Dat zijn de rondwormen, mijten, pissebedden, spinnen, duizendpoten, springstaarten, regenwormen, luizen, mieren, noem maar op. In dit krioelende wereldje draait het om eten en gegeten worden. Een menselijke maatschappij in het klein. Het zijn allemaal consumenten. Ze eten plantaardig materiaal, maar worden zelf gepakt door een consument iets hoger in de voedselketen. Een gezonde bodem kent een biologisch evenwicht. De ene groep houdt de andere kort. Plagen ontstaan er niet zo gauw. Maar nu het belangrijkste voor ons als tuinders. Al die beestjes poepen en piesen (anorganische) stoffen uit die voor de planten in de tuin onmisbaar zijn. Gegraven gangetjes zorgen voor zuurstof en water voor de wortels. Schimmels maken stoffen aan die planten beschermen tegen schadelijke organismen. Dat regenwormen belangrijk zijn voor de bodem van de groentetuin weten we al lang. Van al dat graven wordt de grond zuurstofrijker en regenwormen zijn geweldige composteers. Als je tijdens het bewerken van je tuingrond veel wormen tegenkomt is dat een goed teken! Omdat planten anorganische stoffen opnemen en daar organische stoffen als suikers, zetmeel, vetten, vitamines en eiwitten van maken worden ze producenten genoemd.

Uit balans

Een gezonde bodem zorgt voor gezond voedsel. Een goede reden om erg zuinig met die bodem om te gaan. Doen we dat? Nee. Als individu vaak wel, er zijn heel veel liefhebbers die erg bewust met hun tuingrond om gaan, maar onze voedsel economie doet dat (nog) te weinig. Ongeveer 60% van ons land bestaat uit landbouwgrond. Vaak is daar het bodemleven uit balans. Te lage grondwaterstand, intensieve bemesting, gebruik van gewasbescherming, zware machines e.d. zijn niet bevorderend voor een goed bodemleven. Onderzoeken tonen dat ook aan. Kritische bodemdierjes leggen het loodje en wat overblijft zijn voornamelijk bacteriën, schimmels en aaltjes. Dat LTO Noord voorlichtingsavonden organiseert over het verbeteren van het bodemleven zegt genoeg. Steeds meer agrariërs zien in dat er dingen moeten veranderen. Minister Schouten wil omschakelen naar een kringlooplandbouw die in evenwicht is met natuur, landschap en milieu. De basis moet een rijk bodemleven zijn waarop gezonde gewassen groeien. Klinkt allemaal leuk, maar net als de energietransitie hangt hier ook een prijskaartje aan. De landbouw zal minder kwantiteit- en meer kwaliteitsgericht moeten gaan werken. Dat kan alleen als de samenleving daar in meegaat. Een agrariër moet voor een goed product ook een goede prijs krijgen. Dat is vaak niet zo. In een interview zegt een Amerikaanse boer: 'Als jij wilt dat de boer verandert, moet je zelf veranderen'. Dat is een uitspraak om over na te denken.

Wat kun je zelf doen?

Een gezonde bodem heeft veel organisch materiaal nodig. Je kunt het organische gehalte van je tuingrond verhogen door het te vermengen met oude stalmest of compost. Een compostbak of i.d. is gauw gemaakt. Keukenafval als koffiedik, eierschalen, e.d. kan ook naar de composthoop op de groentetuin. Gevallen blad in de herfst kan thuis natuurlijk in de groene container, maar je kunt die bladeren ook na het groeiseizoen op je tuin gooien. Ze zullen in de winter langzaam verteren. Net als kleine takjes. Als je dit materiaal na de winter onder werkt zullen wormen ze vermalen en kunnen bacteriën er weer voedingsstoffen van maken. Steeds vaker zie je groenbemesters in de tuinen. Gewassen als winterrogge, bladrammenas of gele mosterd vullen het organische gehalte van de bodem aan en houden vocht vast. Een gezonde bodemleven verdraagt geen kunstmest. Net als gif. Dat is de dood in de pot voor het ecosysteem van de bodem.

Even voorstellen: Aliejenne Beumer, nieuwe voorzitter

Als nieuwe voorzitter van de tuinvereniging Avereest stel ik me graag aan jullie voor:



Mijn naam is Aliejenne Beumer, 33 jaar en ik ben in Dedemsvaart opgegroeid. Na zo'n 10 jaar weggeweest te zijn en in Zwolle en Deventer te hebben gewoond, ben ik van de zomer teruggekomen om mij weer in Dedemsvaart te settelen samen met mijn man Hermen Ketel.

Ik werk bij de Baalderborggroep als begeleider in Hoogenweg. Dit werk doe ik met veel plezier. Vanaf mijn 19^{de} heb ik ervaring opgedaan in het bestuurswerk in o.a. de kerk en het jeugdwerk. Besturen en voorzitten zijn mij dan ook niet onbekend. Toen ik zag dat er een nieuwe voorzitter gezocht werd, dacht ik: "Dat lijkt me een leuke vrijwilligers-taak binnen de volkstuinvereniging".

We wonen aan de Reigerweg 28 waar we een mooie tuin ter beschikking hebben. Maar we hadden meteen al besloten om ook een volkstuin te nemen, omdat we graag onze eigen groentes verbouwen. Hermen komt van oorsprong uit Zutphen en heeft daar ook een volkstuin gehad. Hij is tuinder van beroep en werkt op Landjuweel "de Hoeven" in Dalfsen, een biologische zorgboerderij.

De eerste groente, die ik zelf ooit at, kwam niet uit de supermarkt maar ook van eigen tuin, aangezien mijn opa Beumer van beroep tuinder was. (Hij had ooit 40/50 jaar geleden ofzo) een tuin aan de Rollepaal. En toen ik klein was, verbouwde hij nog steeds voor eigen gebruik. Door een volkstuin te nemen hopen wij ook weer te kunnen eten uit eigen tuin. We hebben bewust gekozen voor een tuin (aan het Ommerkanaal) waar wat bomen op staan. We houden nl ervan om niet alleen groentes te hebben, maar ook fruit wat we kunnen verwerken tot jam en appelmoes ect. De komende jaren hoop ik veel te leren over het verbouwen van groente en fruit.

Ik hoop op een plezierige samenwerking met jullie allemaal, **want de tuinvereniging zijn we samen!**

Bij vragen of suggesties mail of bel me gerust!

Met een hartelijke groet,

Aliejenne Beumer
Reigerweg 28
7701 VJ Dedemsvaart
06.19843250
J.a.beumer@gmail.com



Even voorstellen Marja Koldenhof nieuwe secretaresse



Rijp

Nu glinstert alles van de witte rijp.

De dunne berkentakjes zijn bedekt

Met wollig dons, dat wonderbaarlijk blinkt.

Het groene koolblad, dat zo sierlijk krult

Aan lange stengel, vonkt van diamant.

In schaduw van de doornenheg hangt, laag

Er tegen aan, in 't windje wuivend, rag,

Dat door ijspluimpjes dik omsponnen werd.

En lager tegen de aard straalt 't gele gras

Wijd uitgebloeid, hoog opgeschoten, fijn,

Zijn zijden aartjes pluisdun in de lucht,

Zo kostelijk fraai met edelsteen getooid,

Als strooide een zak met parelgruisjes daar

Een engel over 't uitgebloeid struweel.

Prins (1849-1904)

Jacob Winkler

Wat houd ik ervan. Gedichten, woorden zo mooi opgeschreven. Ze nemen me mee in mijn gevoel, mijn beleving. In de natuur. Tegelijk zie ik de Vlindertuin voor me. In winterrust nu. Op een ochtend half maart 2018 betrad ik voor het eerst deze plek. Stelde me voor aan de vrijwilligers. In een klein hokje zaten we, opeengepakt in de winterkou. Zo knus! Om 10.00 uur kwam Jan met de koffie, zoals gewoonlijk. Ik voel me er al snel thuis. Inmiddels passeerden de lente, de zomer en de herfst. Wat heb ik, als onwetende, veel geleerd. Het allerbelangrijkst is wel dat ik heb leren voelen, ruiken, zien; BELEVING. Er is zoveel gaande boven/op en onder/in de grond, de zwarte aarde. Ik kijk al uit naar meer....Tijdens de ledenvergadering j.l is mijn taak als secretaris van de Tuinvereniging Avereest ingegaan. Ook hierin een onwetende, maar juist het leren van nieuw is wat ik wil. Het sociaal-maatschappelijk gebeuren in de volkstuinten en de vlindertuin, tussen de mensen die er vertoeven met wat voor reden dan ook, lokt mij. Ik mag een schakeltje zijn in een geheel. Hoe mooi is dat! Ik houd verder van zingen, muziek, tekenen/schilderen en wandelen.



Ook hierbinnen volop natuurbeleving. Ik woon en werk in Dedemsvaart.

Tot slot wil ik eenieder uitnodigen om ook eens naar de Vlindertuin Dedemsvaart te komen. Inmiddels is ons nieuwe 't Hokje klaar. Erbij een ruime plek om de fiets te plaatsen en ervoor een picknicktafel waar genoten wordt van al het moois rondom en van elkaar. WELKOM!

Een mooi nieuw Tuinjaar toegewenst.

En, alleen of samen, genieten van de stilte en rust. Van alle kleuren en geuren. Van alles wat groeit en bloeit. Van insecten, vogels en andere "bewoners" van de Vlindertuin en omliggend Tuingebeuren.

Even voorstellen: Daan van den Bosch , nieuw bestuurslid

Hallo,



Mijn naam is Daan van den Bosch, 41 jaar (19-08-1977) en al iets meer dan 13,5 jaar getrouwd met Kim. Sinds oktober 2017 weer inwoner van Balkbrug na een periode van meer dan 15 jaar in Zwolle te hebben gewoond. Tijdens het verhuizen naar Balkbrug kwamen we het bordje van de tuinvereniging tegen met het telefoonnummer van Eibert. Voor als je nog een leuke hobby zoekt. Nu was ik al jaren in mijn kleine tuintje een hobbyist maar als je een achtertuin hebt van 15 m² en plaatst naast je terras ook nog een snijboon, dan houd je weinig tuin over . Dus per 1 januari 2018 een tuin bij de tuinvereniging en vanaf dit jaar zelfs een dubbele.

Nu werk ik als facilitair teamleider in een zorginstelling, maar in het verleden ben ik altijd kok geweest, in diverse restaurants als ook in de zorg. Met een tuin kan ik weer lekker bezig en creatief in de keuken klooiën, van het inmaken van augurkjes, zelf gemaakte rode kool atjar of een heerlijk groene koolquiche.

Het leuke aan een tuin is dat je naast al die groente, aardappelen en fruit ook nog eens heel veel leert, de meeste collega tuinders in Balkbrug kunnen terug vallen op heel wat jaar ervaring en ik als “groentje” maak daar dankbaar gebruik van.

En nu ben ik dus gevraagd om bestuurslid te worden van tTUINvereniging Avereest. Eibert heeft na 16 jaar besloten om zijn taken over te dragen als bestuurslid. Ik hoop dat ik ook een steentje kan bijdragen aan deze leuke, enthousiaste club tuinliefhebbers.

Met vriendelijke groet,

Daan van den Bosch



Even voorstellen Tineke Poortman, nieuw redactielid



Nooit gedacht dat ik als tuinierster, gestart als jong meisje in de stad Groningen waar mijn ouders een heel grote volkstuin met zomerhuisje hadden tot mijn 11^e jaar (toen verhuisd naar Emmen) in 1975 terecht zou komen in het monumentale veendorp Dedemsvaart. Samen met mijn man Piet (beide dochters met hun man en (klein) kinderen wonen elders) verblijven we in D'voart nog steeds met heel veel plezier.

Onze eerste volkstuin was op het complex van het huidige Kotermeerstal, je kon er met het hele gezin heel gemakkelijk vanuit de Componistenwijk naar toe lopen. Maar sinds de verhuizing naar het Ommerkanaal is het op de pedalen naar ons idyllisch gelegen stukje volkstuin. Mijn hobby nummer 1 blijft natuurlijk wandelen, zowel individueel als met een groep(je).

Mijn man Piet, nu even uit de running sinds de onverwachtse bypassoperatie sinds 14 december, heeft tuinieren als hobby nummer 1. Hij mag graag experimenteren met bijzondere gewassen. Natuurlijk lukt niet alles, maar ontdekken hoe het gewas groeit en bloeit is zeer verrijkend.

Ik zet mijn beste beentje voor om vanaf begin 2019 een leuke bijdrage te kunnen geven aan bijzondere artikeltjes, recepten etc. voor 'De Groene Avereester'. Maar hebt u zelf iets leuks aan gewas te vermelden of een niet alledaags recept, natuurlijk van harte welkom bij de redactie.

Allen een voorspoedig (tuin)jaar toegewenst. PROOST

Tineke Poortman



Even voorstellen: Klaasje Niks, nieuw redactielid

Hallo tuinverenigingsleden,



Mijn naam is Klaasje Niks-Seinen en ik mag ook aanschuiven bij de redactie, waar ik blij mee ben. Ik ga mijn best doen om er samen iets leuks van te maken.

Ik ben getrouwd met Bob Niks en we hebben samen 2 kinderen: Christel en Kevin (sinds mei '18 leeft hij voort in ons hart)

Ik ben geboren in 1963 en opgegroeid in Balkbrug. In 1985 ben ik samen met Bob gaan wonen in Dedemsvaart, wat mij prima bevalt, ik vind het een heel fijn dorp. Bij Wehkamp werk ik parttime op de afdeling Retoureren. We noemen ons gebouw LSCZ en dat staat op industrieterrein Hessenpoort bij Zwolle.

le.

Heel graag mag ik diamond painten, fietsen, koken, wandelen in de natuur, tuinieren en alles wat bloeit en groeit, diertjes vind ik prachtig. Ook tuinen bezoeken vind ik mooi. Vandaar ook dat wij sinds de open dag in 2018 zo enthousiast zijn geworden om te gaan tuinieren op het complex aan het Ommerkanaal. En wat hebben wij een mooi stukje tuin gekregen. Er stonden al wat fruitbomen op en ik had gelijk iets van dit stukje is voor ons! We konden gelijk aan de slag daarna en dat was ook wel nodig. Er stond veel moois te bloeien, maar niet wat we wilden behouden, want het stuk moest kaal en onkruidvrij. En dat was een hele klus! Maar wel één waar je voldoening van hebt. Op de knieën, 's morgensvroeg en 's avonds ook vaak nog een uurtje. Ondertussen plannetjes maken voor het volgend jaar.



Als kind ben ik opgegroeid met een groentetuin, mijn ouders hebben ook altijd een groentetuin gehad. Ik kan mij het boontjes punten nog heel goed herinneren! We zaten achter in de tuin met emmers vol boontjes punten en daarna in de vriezer. Maar zelf een groentetuin hebben is nieuw voor ons en het is maar wat proberen. Gelukkig hebben we altijd nog de tuinburen waar we op terug kunnen vallen, die geven raad en tips. Je steekt er altijd wat van op en we hebben gemerkt dat het een heel sociaal gebeuren is daar. De kroppen andijvie, tomaatjes, preien, wortels enz. vliegen over en weer naar elkaar toe om uit te delen, prachtig toch. Ook dat je zo lekker buiten bent en de ruimte om je heen geeft je een rustig en vrij gevoel.

Tot laatst wil ik er nog even een spreuk tegen aan gooien waar ik mij aan vast houd. Het is een quote van Audrey Hepburn en zij zei ooit eens:

Tot laatst wil ik er nog even een spreuk tegen aan gooien waar ik mij aan vast houd. Het is een quote van Audrey Hepburn en zij zei ooit eens:



KINDERSTEKJE

Hoe leuk is het om vooral in deze “computertijdwereld” samen met je (klein)kinderen te gaan tuinieren. Want als een kind zelf een stukje tuin heeft en verzorgt, oogst en stil staat bij alles wat bloeit, groeit en leeft, gebeurt er iets moois met dat kind. Jouw (klein)kind is meer buiten, krijgt zelfvertrouwen, kan zich beter concentreren en heeft oog voor de natuur en doet samen met jou iets. Qualitytijd noemt men dat tegenwoordig ;).

Een stukje van één vierkante meter is al genoeg voor de kleinsten.. Makkelijke snelgroeïende zijn vooral geschikt: radijsjes, sla, uien, bietjes. Maar ook aardbeien bv. En vergeet ook niet leuke bloemetjes om te plukken voor thuis op de vaas en de zonnebloem mag ook niet ontbreken natuurlijk.

En als we toch bezig zijn met een stukje tuin afstaan voor kinderen denk dan ook aan een heuse tipi-tent, maar dan anders! Van bamboestokken kun je prima een tipi-achtig geraamte bouwen en daar bv de stokkebonen tegen aan laten groeien. (zo af en toe een afgeknakte boon mag toch niet de pret drukken?) Wat ook kan is bv lathyrus (pronkerwt).



Een mooie terugtrekplek voor de kleintjes, terwijl jij nog even bezig bent.



Kleurplaat voor de (klein-)kinderen





HERGEBRUIK

Heb je nog een oude parasol staan die je niet meer gebruikt? Gooi die dan niet weg, maar gun het nog een tweede leven. Zet het geraamte van de parasol in de grond en je hebt een mooie steun voor klimplanten of klimgroenten.

klimplanten of klimgroenten.

Lang geleden

- Aardappelen, maïs en tomaten komen uit Zuid-Amerika, uien oorspronkelijk uit Egypte, radijs en sojabonen waren eeuwen geleden al bekend in China. Van wortels wordt gezegd dat die uit Griekenland komen en kropsla was een lekkernij van de oude Romeinen .

Van deze groenten doen veel vreemde verhalen rond:

- Hoofdpijn kun je voorkomen, door een halve ui over het voorhoofd te wrijven, terwijl het hart van een gebakken ui in het oor was geplaatst, oorpijn genas.
- Toenemende kaalheid kon je voorkomen door het sap van een rauwe ui in de huid of betreffende plaats te wrijven.
- Ook werden uien gehangen in gangen en portalen om heksen af te schrikken.
- Meisjes die een echtgenoot zochten, moesten veel rauwe uien eten.
- Dieren die aardappels als veevoer kregen, konden melaatsheid en koorts veroorzaken en de ziekten zouden via het vee over gaan op de mensen. Maar Lodewijk XVI dacht er anders over. Hij at ze niet alleen bij de maaltijden, maar had grote stukken land bebouwd met aardappels omdat hij de bloemen zo mooi vond. Daarom droeg hij elke dag een bloem in zijn knoopsgat wanneer ze in bloei stonden. In de periode van Napoleon werd de aardappel veel gebruikt in Frankrijk om er een liefdesdrankje van te maken. Van Joséphine wordt verteld, dat ze deze dronk zoals zovele vrouwen aan het hof deden, die een echtgenoot zochten.
- Negen erwten in een dop werden beschouwd als een erg goed teken. Wanneer een ongetrouwde vrouw er een vond, spijkerde ze hem boven de deur van haar woning. De eerste de beste man die naderhand door die deuropening naar binnen ging, zou háár echtgenoot worden.
- In 1596 werd de tomaat in Engeland ingevoerd, maar het duurde tot in de 18e eeuw eer de tomaat algemeen werd ingevoerd. Hij werd eerst gekweekt als sierplant, omdat men dacht dat hij giftig was. Hij was immers een familielid van de dodelijke nachtschade familie. Wie hem het eerst proefde is onbekend, maar vatte het geloof vast, dat het eten van tomaten iemand hartstochtelijk maakte en daarom de naam kreeg van “liefdesappel”.

Dodoens (1517 / 1518 – 1585) schrijft over de tomaat: Dit heel cruyt met stelen ende bladeren es van eenen stercken stinckenden seer selsamen stanck



Zoete aardappels

De zoete aardappel is een veelzijdige groente, die steeds vaker opduikt in de Nederlandse keuken. Bovendien staat de zoete aardappel bekend als een gezond alternatief voor de oer-Hollandse aardappel. Hebt u het verschil aan smaak al ontdekt?

Maar hoe gezond is de zoete aardappel nu echt?

En klopt het wel dat een zoete aardappel gezonder is dan een gewone oer-Hollandse pieper?

Kopieer lees deze link https://nl.wikipedia.org/wiki/Zoete_aardappel en lees er meer over! Op de foto de bloem van de zoete aardappel.

Voor u gelezen:

Recept geroosterde aardappels met spruitjes

Ingrediënten recept:

- * 1,5 kilo zoete aardappels
- * 1,5 kilo panklare spruitjes
- * 2 kaneelstokjes
- * Een snufje kaneelpoeder
- * een half bosje tijm
- * 4 eetlepels olijfolie

Bereiding recept:

Zet de oven aan op 200 graden

Snijd de zoete aardappel in blokjes van ongeveer 3 centimeter

Snijd de spruitjes in tweeën (wel eerst schoonmaken)

Meng de spruitjes met de aardappelblokjes op een bakplaat met bakpapier

Doe de kaneelstokjes ook op de bakplaat

Strooi de kaneel en tijm over de groente en besprenkel alles met olijfolie

Doe wat zout en peper over de groente. Roer alles goed door elkaar

Zorg dat alles goed verdeeld is over je bakplaat en zet het bovenin de oven

Na een minuut of 25 is de groente goudgeel en beetgaar.

Laat het u lekker smaken!



TIP: Ook lekker met hazelnoten, pecannoten of stukken appel.

Dit gerecht bevat 300 kcal en 36 gram koolhydraten.

(Wie de Groene Avereester ook digitaal wil ontvangen, kan zijn/haar emailadres doorgeven aan Jan Siegers. Emailadres j.siegers1@home.nl)

Alle nieuwelingen op één pagina



Aliejenne Beumer, voorzitter



Marja Koldenhof, secretaris



Daan van den Bosch, bestuurslid



Klaasje Niks, redactie



Tineke Poortman, redactie

welkoop



- De winkel voor tuin en dier
- Deskundig advies
- Dichtbij en vertrouwd
- Altijd vriendelijke en behulpzame medewerkers

BALKBRUG

Molienweg 6
Tel: 0523 - 656441

Meijer

STEGERENSALLEE 67, 7701 PK DEDEMSVAART tel 638465

HET ADRES VOOR CONSUMPTIEAARDAPPELEN

Van teler naar consument, doorlopend verkrijgbaar

POOTAARDAPPELEN

Diverse soorten

KUNSTMEST

Verder verkoop van:

KLOMPEN, LAARZEN EN SCHOENKLOMPEN

Alles tegen **BETAALBARE PRIJZEN**

MEIJER

Stegerensallee 67

Tel. 638465

VAN DER GRAAF
DE MOLEN
dier tuin en ruitersport

**Alles voor
uw dier,
tuin en
ruitersport!**

**WE ZIEN U GRAAG
IN ONZE WINKEL!**

VAN DER GRAAF DE MOLEN HOOFDVAART 97, DEDEMSVAART (0523) 612484
INFO@VANDERGRAAFDEMOLLEN.NL WWW.VANDERGRAAFDEMOLLEN.NL